

De palmpaasstok



Agneskerk Lindenholt
Parochie heilige Stefanus
Nijmegen



DE PALMPAASSTOK

We gaan mooie palmpaasstokken maken.

Op de achterkant van het boekje staat wat je er nodig hebt.

Weet je: eigenlijk is er iets heel bijzonders aan de hand met die palmpaasstok.

De stok vertelt ons over de week die nu komen gaat: de laatste week voor Pasen, de Goede Week.

Eerst zetten we de palmpaasstok in elkaar.

we zeggen wel palmpaasstok, maar het is helemaal geen stok!

De palmpaasstok heeft de vorm van een kruis!

Een kruis geeft van boven naar beneden de verbinding aan tussen God en mensen. Van links naar rechts is het de verbinding tussen de mensen. Waar ze samen komen zetten we de twee stokken goed vast! (met een schroef of met touw)

Het kruis herinnert ons ook aan de kruisdood van Jezus.

We gaan de palmpaasstok mooi versieren!

We geven de stok een kleur door er (repen)crêpepapier omheen te draaien. *Laat de onderste 10 cm vrij! dan krijg je geen gekleurde handen.*

We hangen zoete en zure vruchten aan de stok. weet je waarom?

Met ons mensen gaat het soms goed, soms ook minder goed. Nu eens is er blijheid en dan weer is er verdriet.

De zure vrucht doet ons ook denken aan de spons met azijn, waarvan Jezus mocht drinken toen Hij al aan het kruis hing.

We hangen een krans van rozijntjes of een doosje met rozijntjes aan de boom. Eigenlijk moeten het er precies dertig zijn.

Een van de vrienden van Jezus, Judas genaamd, bleek eigenlijk geen echte vriend te zijn. Hij verraadde Jezus met een kus. Zo wisten de soldaten wie ze moesten pakken.

Judas kreeg daar dertig zilverlingen voor.

Daar staan die dertig rozijntjes voor.

We rijgen 12 pinda's aan een touwtje voor aan de stok.
Die staan voor de 12 vrienden van Jezus, de apostelen.

We hangen (paas)eitjes aan de palmpaasstok.
Eitjes zijn het begin van nieuw leven.
In een ei kan het begin van een kuikentje verborgen zitten.
Je kunt het niet zien, want het is nog heel klein.
Maar als het kuikentje gaat groeien en als hij groot genoeg is,
breekt het ei en komt er een kuikentje naar buiten.
Zo is een ei ook een teken van het graf waaruit Jezus is opgestaan.

We hebben een (brood)haantje. Dat wordt op de punt van de stok
gezet. misschien kun je er een maken samen met je ouders?
Het haantje is een herinnering aan Petrus.
Toen Jezus gevangengenomen was, hadden de vrienden van Jezus
hem in de steek gelaten, want ze waren bang.
Zelfs Petrus liet Jezus in de steek. Wel drie keer zei Petrus dat hij
Jezus niet kende. Toen kraaide de haan.

Het brood van het haantje doet ons denken aan het brood van het
Laatste Avondmaal, toen Jezus afscheid nam van zijn vrienden. Dat
vieren we op Witte Donderdag.

De palmpaasstok is nu bijna af.
Er komt nog een groen takje op.

Deze palmtakjes doen ons denken aan de intocht van Jezus in
Jeruzalem. Laat ze ons telkens weer eraan herinneren dat we
mensen van vrede moeten zijn net zoals Jezus.
We geven ze een mooi plaatsje, in ons huis waar we ze elke dag
goed kunnen zien. Heel vaak worden deze takjes achter het
kruisbeeld vastgemaakt.

HET VERHAAL VAN DE INTOCHT:



Er woonde dicht bij Bethanie een kleine jongen. En de Vader van die jongen had een wit ezeltje. „Vader," zei de jongen dikwijls, „Vader, warmer mag ik nu toch eens op het ezeltje rijden?" Maar dan schudde vader het hoofd. „Nog niet," zei hij. En daar bleef het bij. Je kunt dus begrijpen hoe hij schrok toen hij op een keer in

de stal kwam en twee mannen bezig zag het los te maken. Op een drafje liep hij naar zijn vader. „Vader!" riep hij, „er zijn twee mannen die ons ezeltje willen stelen!" Je begrijpt, hoe gauw vader maakte dat hij in de stal kwam. En de kleine jongen draafde met hem mee. „Waarom maken jullie het los?" vroeg vader aan de mannen. Toen gaf een van hen een vreemd antwoord. „De Heer heeft het nodig!" zei hij. „Nu zal vader toch zeker zeggen, dat zij het weer moeten vastmaken," dacht de kleine jongen, „want wie is die Heer?" Maar tot zijn verbazing zei vader: „Dan is bet goed." Toen gingen de mannen weg met het ezeltje tussen hen in. De kleine jongen keek vader aan. „Wie is die Heer?" vroeg hij. „Dat is de Bevrijder waarop we allemaal wachten," zei vader. „De Bevrijder rijdt op een ezel. Want Hij komt niet om te vechten. Dan had Hij een paard nodig. Neen, Hij rijdt op een ezel, want Hij komt om ons de vrede te brengen!" Aan vaders stem hoorde de jongen, hoe blij vader was. En zelf was hij ook blij. Omdat de bevrijder op hun ezeltje zou rijden! En waar gingen die twee mannen met het ezeltje nu naar toe? Ik wed, dat je het al geraden hebt: zij gingen regelrecht naar Jezus. Hij was die Heer. Jezus had hun gezegd dat zij het moesten gaan halen. Want die mannen waren twee van zijn leerlingen. Toen zij bij Jezus gekomen waren, wierpen zij hun mantels over de rug van het ezeltje. Want Jezus moest toch zacht zitten. Daarna hielpen zij Jezus opstijgen.



Overall op de weg stonden mensen Hem op te wachten. Als zij Hem zagen aankomen, spreidden zij hun kleren midden op de weg, dan kon het ezeltje er zacht over heen lopen.

Want zij zagen in Jezus hun Koning! Ook braken zij takken van de palmbomen af. Daar wuif den zij mee.

En zij riepen: „Hosanna!" Dat betekent: „Help toch!" Wat was iedereen blij, toen zij door de poort Jeruzalem binnenkwamen! De mensen, omdat zij in Jezus de Bevrijder zagen. En de leerlingen, omdat zij dachten: „Nu begrijpen zij eindelijk wie Hij is!" Maar Jezus huilde toen hij de mensen hoorde juichen. Want Hij wist wat er zou gebeuren!



Kinderbijbel Cramer-Schaap en Evers

BIDDEN:

Een palmpaasstok in de vorm van een kruis
herinnert ons aan het kruis waaraan Jezus stierf.
Daarom bidden wij voor alle mensen
die het moeilijk hebben in hun leven...

Toen de haan driemaal had gekraaid,
zei Petrus dat hij geen vriend van Jezus was.
Wij bidden voor de mensen
die uit angst hun vriend of vriendin in de steek laten...

Juichend en zingend werd Jezus binnengehaald,
want Hij was de koning van de vrede.
Wij bidden voor de kinderen
die maar zelden worden toegejuicht of aangemoedigd...

Wij bidden voor iedereen
die een palmtakje meeneemt als teken van hoop.
God, geef dat het ons helpt om te blijven geloven in Uw liefde.
Amen.

*Mogen deze takjes Uw liefde brengen,
in ons hart en onder elkaar,
zoals Jezus het ons geleerd heeft.*



LIJSTJE

Twee houtjes, ongeveer 80cm (met punt) en 50 cm
crêpepapier
doosje rozijntjes
paaseitjes
handvol ongekilde pinda's
draad of touw,
kleine plastic zakjes om bv de paaseitjes mee op te hangen
mandarijn of appel
broodhaantje (of mooie papieren gekleurde haan)
plakband of punaises om alles vast te maken